

19-11-21

Θυμάμαι - Την πρώτη μέρα στο

Ξύπνησα με μεγάλη 1*
χαρά; χαρά γιατί θα
έκανα καινούργιες ρίμες.

Ένιωσα και - αγχωμένη 2*
επειδή δεν ήξερα πως
είναι το σχολείο.

Είπα ότι για να ανταπομονώσα 3*
για τον αγιασμό, -
η μάμα μου, μου είπε
ότι θα αργήσω με για
το σχολείο επειδή μιλούσα
με τον αδελφό μου.

Πήγα στο σχολείο 4*
με την μάμα μου και
με τον μπαμπά μου.

Όταν ήταν η ώρα να
 φύγω, ακχάλιασα την
 μαμά και τον μπαμπά
 δυο-κολενίτηκα να τους
 αποχαιρετίσω.

Μόλις μπήκα είδα 6*
 πολλά παιδιά με τις ν
 τσάντες τους.

Άκουσα πολλές τσιριξές
 άκουσα και σκυλιά που
 να γαυγίζουν μωρά
 να κλαίει και να γελάει

στην αυλή του -
 σχολείο είδα πολλά
 παιδιά, ήταν και
 κάποια που γνώριζα.

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Θυμάμαι την πρώτη μέρα
στο σχολείο.

Το πρωί ξύπνησα με θάρρος
κι έβριλα το καλό μου φορέμα,
κι έφτιαξα την τσάντα μου
κι έβραχα τα δημοτικά μου,
και ο μπαμπάς μου μου
πώταξε για να φύγουμε.

Όμως όταν είδα το σχολείο
δεν ήθελα να μθν. Έσφιξα
το λαιμό του μπαμπά για να
μη φύγω. Τότε ο μπαμπάς μου
μου είπε να μθν, φοβάμαι.

Κι έφυγα το σχολείο και
μόνη μεσα. Καθίσαμε
στις καρέκλες και μας πήραν
σε τάβελ. Όταν τελώσε
ένοιω χαρά, κι ένοιωσα στην
παιδική χαρά, κι ένοιωθα χαρά
κι ευτυχία. Πέρασα τέλεια!

Μαρία Μουνοπούλου ! *

ΤΟ ΝΟΣΗΜΕΡΙΟΥ 2021

Η πρώτη μέρα στο σχολείο.

Ξύπνησα με το που πήδη
στο δωμάτιο η μαμά μου.
Ετοίμασέ με να πάω
από την ντουλάπα μου και να
πάρω με την μαμά μου.
Είσα το σχολείο που θα
πήγαυα.

Ήταν αυτό που ήθελα στο
νηπιαγωγείο.

Αισθάνονταν χαρά γιατί
ήταν η πρώτη μου μέρα στο
σημείο.

Όμως ο φόβος μου σκεπάζει τον εγχαίριση.
Η δαμάλα μας ήταν η Νύμφη
Ελπίνη.

Εγώ κάθισα μαζί με την
Σοφία.

Όταν έφυγα έγραβα όλα τα
μαθήματα.
Πήραμε υπαίτιο ✓
Μπραβο

7

2000



10-11-21

Θυμάμαι την πρώτη

Μέρα στο σχολείο.

Μόλις ζύγνησα ένιωσα
χαρά. Βγήκα στο παρτίβουρ

για να δω αν τα άλλα

παιδιά είναι χαρούμενα. Φόρτωσα
τα πράγματα μου για να με βρει ο

παππούς μου στην Γνώριση

πολλά παιδιά. Όμως οι

καλύτεροι φίλοι μου ήταν

ο Άγγελος και ο Πάρης.

Όταν πήγα στο σχολείο ήκα

πολύ μεγάλη αγонία αν

θα είμαι πολύ καλός στα

μαθήματα. Τελικά ήμουν να

σκέψομαι ο καλύτερος. Όταν

πήγα στο σπίτι είπα

στην μαμά μου και στην

κλαμπά μου την ιστορία

που είχα πείρασα. ΤΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

DE

Πολύ ωραία!



Θυμάμαι την πρώτη μέ-
ρα στο σχολείο

Ήμνῆσα χαρούμενη επειδή
ήταν η πρώτη μέρα στο
δημοτικό.

Είχα λίγο άγχος γιατί δεν
είχα φίλες.

Πήγα με τη μαμά και τον
πατέρα μου.

Έβλεπα παιδιά να περπατά-
νε και να κρατάνε τις τσά-
ντες τους.

Άκουγα τα πουλιά να τιτιβί-
ζουν και σκεφόμουν τι τυχε-
ρά που είναι αυτά που δεν έ-
χουν σχολείο.

Αποχέρετσα τους γονοίς μου
βρήκα την τάση μου μπήκα
μέσα και η κυρία μας μας
είπε να κάτσουμε όπου θέ-
λουμε. Εγώ έκατσα δίπλα
σε ένα κοριτσάκι που το λέ-
γαμε Σύλια. Αρχίσαμε να μι-
λάμε. Την ροτίσα αν θέλει
να γίνουμε φίλες και αυτή
μο, είπαι ναι. Αρχισα να μι-
λάω και με άλλα κορίτσια
και γίναμε φίλες.

Αυτή η μέρα θα μου μί-
νει ασέχαστη

Αθηνά Βουκελάτου Β'2

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Σοφία Πετρίδου

Η πρώτη μέρα στο σχολείο.

Το πρωί ζύμνησα με δάφνος αλλά και λίγο φόβο. Ανοίξαμε τα παράθυρα να μπει μέσα ο ήλιος. Πήγα με την μαμά μου στο σχολείο. Έβαλα το πρόχειρό μου με χαρά. Ήμουν έτοιμη να φύγω. Στη διαδρομή, είδα πολλά παιδιά που κρόντουσαν. Άκουσα τη μουσική που έπαιζαν οι πιανιστές. Μαζί με τα τέρμανα χτυπούσε και η καρδιά μου. Ήμουν έτοιμη. Όταν φτάσαμε, είδα στην αυλή του σχολείου πολλές καρτέλες. Ένιωσα χαρά. Μίλησα με ένα παιδάκι μου λεγόταν Ζύλια. Ύστερα η κυρία μας ρώτησε τα ονόματά μας. Η κυρία μας λεγόταν Ειρήνη. Έφυγα αποχερειαζόντας τη δασκάλα με χαρά.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου: 2021
Πρώτη μέρα στο σχολείο.

Ήπνευσα με χαρά και πολλή
αγωνία. Ετοιμάστηκα
γρήγορα επειδή έχω πολύ αντιπρο-
νοσία και δεν ήθελα να
αργήσω διευαγοριστικά που δεν
έμεινα ολόκληρο επειδή ήθελα
να διαβάσω εκεί τα μαθήματά
μου, αλλά τελικά δεν μας έβρασε
μαθήματα. Πήγα στο σχολείο με
τον μπαμπά μου και την αδελφή
μου. Στην διαδρομή είδα γουτάκια
που παίζανε κρυφά. Μοιλιώθηκα
στην τάξη άρτια τα πράγματά
τα μου και κάθισα. Ύστερα ήρθε
η Αθηνά και κάθισε δίπλα μου.
Εκεί έχω φίλη με την Αθηνά, η
Δοφία, η Μαρία, η Μαρίνα.
Το σχολείο μου φάνηκε πολύ
όμορφο, ύστερα έφυγα και πήγα
στο σπίτι. Έτσι είναι ποτέ δεν θα
το ξεχάσω.

Μαρίνα Σύλλα Β'2



Σύλβα

Ασηνιά



2021

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

Θυμάμαι την πρώτη
μέρα στο σχολείο

Ξύπνησα με άσχος επέλ-
δη ήσαν τα πρώτα μέρα
στο σχολείο. Μετά από
λίγο ένιωσα χαρά επέλδη
είδεσα πως θα έκανα
φίλους με μέλας.

Υστερα έφυγα με τη
μαμά μου. Είδα κατ' ού-
λες δέντρα πουλιά και
μετά έφτάσα στο σχολείο
και πήρα μια στήλη αγκα-
λιά την μαμά μου και με-
τά μπήκα μέσα στο scho-
λείο.

Όταν μπήκα στη τάξη,
πήγα να κάτσω με ένα
αδέρφι που του είπα πως
σε λένε Μου αδαντήσε. < Με
λένε Δημήτρη.

Μαρίνα Χορμίσση



19-11-21

Η Πρώτη μέρα στο σχολείο.
Όταν ξύπνησα ήμουν άχνημένος
γιατί ήμουν μπρός απόμα. Ύστερα
ντύθηκα με τα παλιά μου
ρούχα, έφαγα το φαγητό μου
και ξεκίνησα για το σχολείο.

Όταν έφτασα πήγα στον
αγιασμό, φοβόμουνά λιχό γιατί
δεν ήξερα κανέναν. Μετά από
λίγη ώρα πλησίασε στην
μάζα. Ύστερα ένα παιδί με ρώτησε
πως με λένε και ήμα
θέλα να γίνουμε φίλοι και
έχω δέχματα.

Ύστερα φύγαμε και ήμουν πολύ
χαρούμενος. Δεν θοι την
ξεχάσω ποτέ αυτή την
μέρα! ΤΕΛΟΣ

Αγγελος / Αγγελίς Β'2

15-12



Πορτογαλικά 10 Νοβέμβριου
2021

Πρώτη μέρα στο σχολείο

Την πρώτη μέρα στο σχολείο
ήμουν πολύ χαρούμενη
αλλά να θυμάσαι να γραφτεί
και να θυμάσαι να θυμάσαι
ότι είναι το πρώτο επίσημο
παιχνίδι που θα παίξουμε
κατά τους επόμενους μήνες
και πηγαίνουμε στο σχολείο

Στη διαδρομή έδειξα
πρώτα απόλα το παρά-
θετο του αυτοκινήτου
και άκουγα «μπιπ» γιατί
το είχε κινήσει. Μόλις
βγήκαμε στο σχολείο
με τον μπαμπα μου
πιάσαμε μαζί σε η δασκάλα
στην τάξη και σε άλλη
κόμμη και θυμάμαι που
είχαμε αναστάσει τη μηχανή.

Αδριανός Σούρλας